

## Avia in de tuin

Avia stevig sta je niet in  
maar boven de losgewoelde grond  
op je wollen pantoffels met leren zooltjes

dahlia's afrikaantjes tegen de aaltjes

Zo houd je droge warme voeten  
in je geharkte hof om er voor altijd  
te blijven tussen de regels

duizendschoon ridderspoor flox

Door je schortjurk je blote dijen en ik  
blijf maar kijken zoals toen  
ik logeerde en jij je waste bij de wastafel

kroppen sla stoelen andijvie

Wij in zee zwommen en ik  
je badpak moest uitspoelen buiten  
en bang was van de glibberende zwarte stof

pronkbonen boterbonen blauwschokkers

Wij risten rode bessen in een emailen kom  
onze monden zuur vertrokken  
goed kauwen anders poep je ze heel weer uit

pastinaak venkel aardappel

Geur van prei en ook rook  
van een vuurtje een eindje verderop  
je sterke handen gaan met je buik op en neer

*Anne Karelse*

